

Sevgili İstanbullular,

İstanbul, bir metropol olarak birçok ülkeden hem yüz ölçümü hem de nüfusuyla daha büyük. Bu büyüklüğe eşlik eden tarihi ve kültürel birikimi İstanbul'u bulunduğu coğrafyayla eşsiz değerlere sahip bir kent haline getiriyor. Biz bu değerleri ortaya çıkarmak, yeni değerlerle zenginleştirmek ve gelecek nesillere sağlıklı bir kent bırakmak için yola çıktık.

Bunu başarmak ilkeli, şeffaf ve demokratik bir yerel yönetim anlayışını gerektiriyor ve İstanbul bunu fazlasıyla hak ediyor. Söz konusu yönetim anlayışını hayata geçirmek için ise öncelikle yenilikçi kurumlara, araçlara hatta modellere ihtiyacımız var. İstanbul Planlama Ajansı ve bünyesinde yer alan birimler bu yaklaşımın bir sonucu olarak ortaya çıktı.

İstanbul İstatistik Ofisi ile kentin verisini üretip, bu veriyi kamuyla paylaşırken, Enstitü İstanbul ile akademik birikimi yerel yönetimle buluşturuyoruz. Vizyon 2050 Ofisi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda kentin gelecek vizyonunu tüm paydaşlarla birlikte belirleyecek ve İstanbul ne yaptığını, nereye gittiğini bilen bir kent olacak. Kamusal Tasarım Ofisi, mekânsal projelerin yenilikçi bir bakış açısıyla, kamu yararı ve etkin kamu hizmetinin sağlanmasını gözetecek. Pandemi, işsizlik ve yoksullukla mücadelede Sosyal Politikalar Merkezi, kırılğan gruplara yönelik politika ve uygulamalarıyla İstanbul halkının yanında olacak. Gündelik hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan teknoloji, UrbanHub'la kentin sorunlarına çözümler üretecek, kentin yaratıcılık potansiyelinin önünü açacak. Bütün bu yapılar İstanbul Planlama Ajansı çatısı altında birbiri ile ilişkili ve birbirini tamamlayan bir bütünlük içinde hareket ediyor. En büyük ortak özellikleri ise üretmek.

Enstitü İstanbul kurulurken üretmeyi hedeflediği yayınlardan biri de "İPA İstanbul" dergisi oldu. Kuşkusuz İstanbul'a ilişkin çok değerli dergiler var. Yayımlamaya başladığımız İPA İstanbul'un kente ilişkin tartışmaların farklı kesimlerin görüşlerini yansıtacak biçimde kayıt altına almak, İstanbul Planlama Ajansı'nın ürettiği bilgileri kamuoyuyla paylaşmak, kentin sorunlarına ve potansiyellerine dair kafa yoran tüm kesimleri yazmaya teşvik etmek gibi bazı somut kaygıları ve özgün amaçları var. Günümüz internet dünyasında dergi yayıncılığı, kafalarda bir soru işareti yaratıyor elbette. Ancak hâlâ internete ulaşamayan ya da eski alışkanlıklarını koruyan bir okur yazar kitlesi de var. İnanıyoruz ki İPA İstanbul dergisi kentin demokrasisine, tarihi ve kültürel birikimine önemli katkılar sunacak bir yayın olarak yayın hayatına devam edecektir.

Biz farklı sesleri duymaya, farklı görüşlerle zenginleşmeye açık bir yönetim anlayışı sergilemek istiyoruz. İstanbul ne çektiyse "Ben dedim, oldu!" zihniyetinden çekti. Demokrasinin bütün tıkanan kanallarını açacağız. İPA İstanbul da o kanallardan birisi. Dünyadaki tartışmaları İstanbul'a, İstanbul'daki deneyimleri ülkemizin dört bir yanına taşıyacak, hem diğer kentlerle paylaşacak, hem de diğer kentlerin deneyimlerinden beslenecek. Tek taraflı, tek sesli, sadece belirli kesimlerin, sadece uzmanların yer aldığı, okuyucuyu pasif olarak özne olarak gören değil, içine katan, karşıt görüşlerin yer alabileceği interaktif bir yayın olacak. Bu türden yatay bir ilişkinin pratik bir araç üzerinde kurulmasının kendisi bir demokrasi başarısı olacaktır.

Aynı zamanda İstanbul halkı kentinde olan bitene dair fikir sahibi olacak, kendi sorunlarına dair somut verilere, uzman görüşlerine ulaşacak, yapılan tartışmalardan, önerilen çözüm önerilerinden habersiz kalmayacak. İstanbul'a ilişkin derinlikli bir düşünme pratiğine yol açacak. Bu anlamda İstanbulluluk bilincine de önemli bir katkısı olacağına inanıyorum.

Kıscası İstanbul'a ilişkin tartışmaları yürütebileceğimiz önemli bir kamusal alan olarak görüyoruz İPA İstanbul dergisini. Yerel yönetimi ve yerel demokrasiyi güçlendirmenin yolu bu tür kamusal alanların varlığıyla ve artmasıyla mümkün.

Bu kenti 16 milyolla birlikte yöneteceğimizi ifade ederek göreve geldik ve "İstanbul Senin" diyerek beş yıllık stratejik planımızı daha önce eşi görülmemiş bir katılım ve şeffaflıkla oluşturduk. "İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor" diyerek açtığımız yarışmalarla kentlerin en önemli kamusal alanları olan ve ancak kimliksizleştirilen tarihi kent meydanlarını yeniden kentin gündemine taşıdık. İstanbul Planlama Ajansı lansmanında kamusal alan konusunda dünyaca ünlü bir isim olan Richard Sennett'i ve Küresel Kent kavramını ortaya atan Saskia Sassen'i davet ederek vermek istediğimiz mesaj da buydu. İstanbul artık yeni bir döneme giriyor, İstanbul'un uluslararası konumundan başlayarak kamusal alanlara inen bir perspektifle kenti yeniden demokratik bir ölçekte tartışmak istiyoruz. İPA İstanbul dergisinin tam da bu tartışma ve paylaşımlara zemin hazırlamasını diliyorum.

**Ekrem İmamoğlu**

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

